

Nieuwsbrief Stichting WaridiHome



Onze eerste nieuwsbrief!

Onze eerste nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van alle acties en vorderingen over de ontwikkelingen van Stichting WaridiHome. Stichting WaridiHome wenst een gelukkig 2012. In deze nieuwsbrief vertelt Roosmarijn over haar werkbezoek aan Kenia, spannend voor haar en we hopen dat ze geïnspireerd weer terug komt! Daarnaast aandacht voor de actie op

zaterdagmiddag 21 april in Zutphen, noteer dit alvast in de agenda! We hopen dat een ieder die deze nieuwsbrief ontvangt ons zal willen blijven volgen. We zijn nog hard op zoek naar donateurs, zie de website voor verdere informatie daarover!

Margreet Lammers, voorzitter



Naar Kenia!

door Roosmarijn

Het begint alweer te kriebelen in mijn buik, want het duurt nog maar een paar weken en dan mag ik weer vertrekken naar Kenia! Ik kan niet wachten, maar eerlijk gezegd vind ik het ook doodeng! Ga nu niet meer alleen voor mezelf, maar heb me ook te verantwoorden aan het bestuur, de ambassadeurs en jullie, donateurs en nieuwsgierigen. Dat maakt het best een beetje spannend. Daarnaast vertrek ik in mijn eentje en zal ik een hoop in mijn eentje moeten gaan

uitzoeken en opzoeken
15 januari zal ik rechtstreeks naar Mombassa vliegen, zal dan een nachtje in Mombassa blijven in het Doingood vrijwilligershuis. Daarna vertrek ik naar Msambweni, maar zal onderweg een bezoek brengen aan het weeshuis Happy Rock. Dit weeshuis wordt gerund door een Nederlandse vrouw en haar Keniaanse man. Ik heb haar in Nederland mogen ontmoeten en ben erg benieuwd naar het reilen en zeilen in hun weeshuis, dus dat wil

In deze nieuwsbrief

- Roosmarijn naar Kenia
- Workshoppendag 21 april
- Gezocht: fondsenwerver en/of penningmeester

Our deepest fear is not that we are inadequate
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure!
It is our light, not our darkness, that most frightens us.

Nelson Mandela





ik met eigen ogen zien! Om van te leren en ideeën op te doen. In Msambweni aangekomen zal ik weer verblijven bij mijn oude gastgezin, Jane en Allan. Geweldig leuk om hun weer terug te zien en hoop ook dat zij mij met goede ideeën kunnen helpen. Ik ga natuurlijk ook bij Blessed Camp op bezoek. Zullen al 'mijn' kindjes zich mij nog herinneren, er zijn ondertussen alweer zoveel vrijwilligers voorbij gekomen. Ik zal het in ieder geval heerlijk vinden om ze weer te zien. Daarnaast lijkt de school op Blessed Camp bijna af te zijn, dus veel veranderen om waar te nemen. Daarna begint het echte werk. Ik zal afreizen naar Shimoni en me daar mengen met de lokale bevolking. Proberen zoveel mogelijk contacten te leggen. Dit proberen we nu op afstand al een beetje op te zetten, bijvoorbeeld met buitenlandse organisatie waarvan we weten dat die daar zitten, maar ook via contacten van afgelopen jaar. En mijn vraag zal zijn; waarmee kan ik jullie helpen, welke problematiek is er aanwezig als het gaat om kinderen en welke ideeën hebben jullie om die op te lossen? Twee weken zal erg kort zijn, maar hoop toch iets meer een beeld te krijgen van wat zich afspeelt in Shimoni en waarin ik met Stichting WaridiHome een bijdrage in kan leveren. Vervolgens wil ik ook graag op bezoek bij de Childrens Department in Kwale om daar kennis te maken en te overleggen over de plannen van Shimoni en die van mij. In de hoop een eerste samenwerking op te kunnen bouwen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

Ik wens u allen een avontuurlijk en inspirerend 2012!!!

Wat meer over Kenia

Niet voor iedere lezer van deze nieuwsbrief zal Kenia bekend zijn. Daarom in iedere nieuwsbrief een kort item over het land, de bevolking en de omstandigheden.

Kenia beslaat bijna 583.000 vierkante km, hetgeen ter vergelijking bijna 16x zo groot is als Nederland (19x zo groot als België). De bevolking bestaat voor 97% uit Afrikanen, die zijn onderverdeeld over 42 etnische en taalgroepen. Verder wonen er in Kenia groepen mensen van Europese, Aziatische en Arabische afkomst. De meest bekende stammen zijn de Masai en de Kikuyu. Kenia is een uitgesproken agrarisch land. Voor de binnenlandse markt worden onder andere mais, gierst, sorghum, bonen en aardappelen verbouwd. Deze productie vormt samen met de uitgebreide veeteelt en zuivelproductie de basis voor de voedselvoorziening van het land. In periode van droogte moet voedsel worden geïmporteerd. De bevolking groeit, ondanks de aids epidemie, explosief, de hoeveelheid goede landbouwgrond neemt af en het aantal werklozen stijgt.



Actie 21 april

Stichting WaridiHome

Postadres:

De Waarden 168

7206 GM Zutphen

Telefoon:

06-11044077

Initiator+ Penningmeester

Roosmarijn Wasseveld

roosmarijn@waridihome.com

Voorzitter

Margreet Lammers

margreet@waridhome.com

Secretaris

Cobien Wasseveld

cobien@waridihome.com

www.waridihome.com

KvK 54034876

Bank ING 5400278 ten name van
Stichting WaridiHome te
Zutphen

Op 21 april zal het Baudartius College voor een dag omgetoverd worden tot een Workshopcentrum ten behoeve van Stichting WaridiHome.

Er zullen verschillende workshops gegeven worden.

Denk dan bijvoorbeeld aan een muziekworkshop, een beeldende vorm workshop en een mindfulness workshop.

Daarnaast zal er ook gelegenheid zijn om je sportief uit te leven voor het goede doel door je krachten te meten met anderen.

De dag zal muzikaal omlijst worden en er zullen verschillende kraampjes zijn, zoals een boekenkraam en een informatiestand over Stichting WaridiHome.

De dag zal beginnen om 13:00uur en waarschijnlijk om 17:30uur afgesloten worden met een veiling voor Stichting WaridiHome.

Hou de website in de gaten voor de meest geüpdate informatie over de inhoud van deze inspirerende dag!

We hopen jullie dan natuurlijk allemaal te kunnen verwelkomen!!!

Gezocht, fondsenwerver en penningmeester

We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een **fondsenwerver** en een **penningmeester**. Vindt u het leuk, of kent u mensen om u heen, die het leuk vinden zich in te zetten voor het goede doel, zich in te zetten voor een beginnende stichting en samen te werken met een enthousiaste club mensen? Zie voor informatie de functieprofielen op de website of zoek contact met het bestuur. Ben je een creatieve geest, vind je het leuk mee te denken over acties of promotie? Meldt je dan aan als **ambassadeur!**

