

Nieuwsbrief Stichting WaridiHome



Van de voorzitter

Een nieuwsbrief vol met acties! In de vorige nieuwsbrief werden ze nog aangekondigd, inmiddels hebben we meerdere acties achter de rug. We hebben actievoerders en deelnemers gevraagd om wat te delen over hun ervaringen.

De grootste actie was de workshoppendag in april. Velen gaven als reactie dat het leuk zou zijn om de dit jaarlijks te herhalen. Daar geven we graag gehoor aan, dus het staat voor volgend jaar zeker weer in de planning! Kijk ook even op onze site als je dat nog niet gedaan hebt, want daar staat een artikel uit 'De Stentor' dat een leuke impressie van de dag geeft.

Verder staat er op de site ook een leuk artikel uit 'Vrouw in de regio' en een krantenartikel gewijd aan de lessen die Roosmarijn en ondergetekende aan de praktijkschool in Zutphen hebben gegeven.

De datum dat Roosmarijn vertrekt komt gestaag dichterbij. De eerste stap is gezet nu initiator en voorzitter onder een dak wonen. Roosmarijn heeft haar huis verhuurd voor een langere periode.

Tot slot: we zijn nog steeds op zoek naar donateurs dus we hopen dat deze nieuwsbrief weer lezers zal inspireren!

Margreet Lammers

Reactie Annemiek de Kievit – workshop Mindfulness

"Ik heb drie rondes de mindfulness workshop mogen geven. Elke ronde had een andere invulling door de verscheidenheid aan mensen die hebben deelgenomen. Dat maakte het erg leuk. Wat geweldig ook om te zien dat er zo veel mensen zijn die zich met elkaar hebben ingezet om er een geslaagde dag van te maken! En geslaagd was het! Ik zeg: volgend jaar weer."

In deze nieuwsbrief

Terugblikken op onze acties;

- Workshoppendag
- Koninginnedag
- Boekenmarkten
- De wereldmarkt

Wist u dat.....

- Op 29 september een benefiet / afscheidsconcert voor WaridiHome en Roosmarijn plaats vindt? Houdt de site in de gaten voor verdere informatie.
- www.waridihome.nl inmiddels ook in het Engels vertaald is?
- Waridihome ook te vinden is op Twitter en Facebook?

 [waridihome80](https://twitter.com/waridihome80)
 [Stichting Waridihome](https://www.facebook.com/StichtingWaridiHome)



Nelleke & Bas en gasten van het bruidspaar: bedankt!



*Samen stilstaan
Samen voortgaan
Samen delen
Samen beleven
Samen vieren we het leven
Samen genietend aan de waterkant
3-paar voetafdrukken in het zand*

Met deze woorden op hun trouwkaart vierden Nelleke Klomp en Bas Verbunt hun huwelijk en de doop van hun zoon Floris op vrijdag 11 mei jl. Een feestelijke dag, waarin samen delen en beleven centraal stond! Nelleke en Bas zijn vrienden van Roosmarijn en hebben haar gevraagd om tijdens de dienst iets te vertellen over WaridiHome. Dit vroegen zij niet zomaar: de opbrengst van de collecte tijdens de dienst was namelijk bestemd voor WaridHome! Een prachtig initiatief! De opbrengst van de collecte bedroeg uiteindelijk 275 euro.

Nelleke, Bas en alle gasten van het bruidspaar:
hartelijk dank voor jullie gulle giften!

Tussen de boeken

De warme zomerzon die op 2e pinksterdag door m'n slaapkamerraam naar binnenscheen, maakte het niet zo erg om te reageren op de vroege wekker van half 7 in de ochtend. Met een auto die bijna doorzakte van alle volle boekendozen die er in zaten, vertrok ik naar de boeken- en curiosamarkt in Brummen. Met als doel: zoveel mogelijk boeken te verkopen voor Waridihome.

Samen met Jet stalden we al onze bij elkaar verzamelde boeken uit in de kraam die we van tevoren hadden gereserveerd. Cobien en Yvonne hadden al een boekenmarktveraring achter de rug met een mooie opbrengst. We waren benieuwd of wij vandaag ook zoveel boeken kwijt konden raken!



Het begon goed: vóór de officiële aanvang van de markt had iemand zelfs al een hele doos opgekocht! Deze meneer kwam later ook terug om er nog een doos met de beste boeken uit te vissen. Het weer werkte goed mee. Zonnebrandolie was nodig, want met 30 graden scheen de zon fel op ons in. Daardoor was het ook een grote, gezellige drukte op de markt. De sfeer werd nog vrolijker door de muziekgroepen die op veel plekken hun Oudhollandse of juist hypermoderne repertoire lieten horen. Leuk was ook dat Roosmarijn en twee andere projectleden kwamen kijken en ons op een heerlijk koel softijsje trakteerden. Uiteindelijk hebben we voor € 335,- aan boeken verkocht!

De volgende boekenmarkt waar WaridiHome staat, is op 1 september in Nijkerk.

Annemiek Vosduif

Stichting WaridiHome

Postadres:

De Waarden 168

7206 GM Zutphen

Telefoon:

06-11044077

Initiator+ Penningmeester

Roosmarijn Wasseveld

roosmarijn@waridihome.com

Voorzitter

Margreet Lammers

margreet@waridihome.com

Secretaris

Cobien Wasseveld

cobien@waridihome.com

www.waridihome.com

KvK 54034876

Bank ING 5400278 ten name van
Stichting WaridiHome te Zutphen

Oranje met een Afrikaans tintje

Nee, wees gerust, er staat u geen voetbalverhaal te wachten maar wel een terugblik op het leukste nationale oranje-feest van het jaar: Koninginnedag.

De vroege bezoeker zou zes mensen in oranje aangetroffen hebben, om 08.00 uur al zwetend om vier compleet volgeladen auto's met zowel rommel als boeken uit te pakken. We wisten eigenlijk van gekheid niet waar we de enorme hoeveelheid spullen moesten uitstallen.

Heerlijk in zon is het best leuk zo geld te verdienen voor het goede doel met zulke vrolijke mensen om ons heen. Alleen het gezicht van Rainier, de oom van Roosmarijn werd per uur roder...

Met een opbrengst van ca. € 460,- en meer dan de helft van de spullen over stevenen we nu af op **de kofferbakverkoppen in Apeldoorn 14 en 21 juli**.

Met dank aan Roosmarijn, Cindy, Cobien, Jet en Rainier (met zonnesteek)

Goede doelen en netwerken

Zaterdag 2 juni, Groenmarkt Zutphen: ik vraag me af of het droog blijft vandaag. Ik hoop het wel, want we staan voor de eerste keer met een kraam op de Wereldmarkt. Er staan zo'n 14 kramen met diverse organisaties. Ieder met een eigen doel en passie. Het is mooi om te zien hoeveel goede doelen er zijn en dat wij er ook mogen staan. Ik ben er trots op om ambassadeur te zijn van Stichting WaridiHome.

We hebben diverse materialen van onze Stichting meegenomen, zoals: visitekaartjes, posters, nieuwsbrieven, krantenartikelen en fotoboeken. Verder hebben we spulletjes op te verkopen, zoals: zelfgemaakte kaartjes, de beroemde tassen van Mans van Ooijen en allerlei beeldjes. Samen met Margreet en Roosmarijn ben ik er klaar voor.

De hele dag door komen er geregeld bezoekers aan onze kraam en krijgen wij de gelegenheid om iets over onze Stichting te vertellen. We verkopen wat spulletjes en raken aan de praat met de andere deelnemers op de markt. We worden daarnaast vergezeld door vrolijke muziek en djembé.

Al met al ben ik tevreden over de dag. Het is voor herhaling vatbaar. Onze opbrengst in geld is dan niet zo groot, naamsbekendheid over de Stichting wel. En dat was uiteindelijk ook het doel van deze dag.

Cindy Veenstra

