

# Nieuwsbrief Stichting WaridiHome



## Acties en vooruitkijken

Van de voorzitter

In deze nieuwsbrief neemt Roos ons eerst even mee naar de resultaten en inspanningen van het team in Kenia. Wat we met de stichting beogen te bereiken, wat lukt, en wat beren op de weg zijn. In mijn contacten met haar krijg ik de indruk dat ze een duizendpoot aan het worden is die op allerlei fronten actief is, visies uitzet, en een weg heeft gevonden in het contrast dat er is tussen wat je vindt wat nodig is, en het tempo van het land. In december zal Roosmarijn weer tijdelijk over zijn in Nederland. Dus voor nu al een oproep om haar weer warm welkom te heten in de dan koude omstandigheden hier waar ze niet al te dol op is. Zoals het er nu uit ziet zullen we van de partij zijn op de kerstmarkt in Zutphen. Bij deze een leuke "uittip"!

## Inspanningen en resultaten

Roosmarijn Wasseveld

Zoals u eerder al kon lezen ondersteunen we met WaridiHome momenteel drie dorpen; 15 gezinnen met ongeveer 75 kinderen. Eerder heb ik verteld over twee van de drie dorpen en over hun gezinnen, in deze nieuwsbrief wil ik kort ingaan op de ontwikkelingen in de gezinnen.

In de eerder beschreven dorpen zijn we eind vorig jaar begonnen met de ondersteuning. De eerste inspanningen zijn gericht op het naar school krijgen van de kinderen. Dit lukt in de meeste gezinnen vrij makkelijk, dus dit resultaat is snel behaald. Veel kinderen en hun ouders zijn blij dat hun kinderen naar school kunnen, maar soms kost het wat meer overredingskracht. Bij één gezin lukte het ons niet een meisje van 12 en haar broer van 16 naar school te krijgen. Niet zo zeer omdat de kinderen niet naar school wilden, maar omdat hun moeder ze liever thuis hield. De jongen werd ingezet om geld te verdienen door te werken op het land van de buurman en het meisje moest haar moeder thuis helpen met water halen en koken.

De moeder wist zich geen raad zonder deze twee kinderen thuis. Gelukkig is het ons uiteindelijk gelukt om haar in te zien dat het voor de toekomst van haar kinderen erg belangrijk is dat ze de kans krijgen om naar school te gaan en de kinderen zijn ons er dankbaar om. Vervolgens kon de 16jarige jongen naar school, maar werd hij in de kleuterklas geplaatst. Je begrijpt dat de jongen zich hier niet thuis voelde en na de eerste schooldag liever thuis bleef. Gelukkig heeft een gesprek tussen ons en de school geholpen en werd de jongen uiteindelijk in een hogere klas geplaatst.



### In deze nieuwsbrief o.m.

- Voortgang in Kenia
- Waka Waka lights voor onze gezinnen
- Optreden Wouter Muller en band
- Deelname aan 1% club

### Wist u dat.....

- Onze penningmeester zomaar onverwachts voor ons in het huwelijksbootje is gestapt! Gefeliciteerd Hans en Irene!
- We gaan deelnemen aan de kerstmarkt in Zutphen?
- We in december als Roos terug is een informatiebijeenkomst voor alle donateurs en belangstellenden gaan organiseren?

 waridi80



Daarnaast zijn we de afgelopen periode druk geweest met het verbeteren van de huizen waar de gezinnen in wonen en de omgeving. In veel gezinnen is er gewerkt aan het bouwen van een wc, want die ontbreekt vaak. En in de vorige nieuwsbrief stond een foto van een huis op palen, de moeder die hier woonde heeft inmiddels haar nieuwe huis bijna af. Zij blij, wij bij! Samen met Johan Gelauf, een nieuw bestuurslid van KidsCare, ben ik bezig met het opstellen van een monitor, zodat we onze resultaten in de toekomst meer inzichtelijk kunnen maken.

## Waka Waka!

Margreet Lammers

**De naam klinkt al pakkend, maar het produkt waar we het hier over hebben, de Wakawaka lamp, is dit dus ook. Waridi-Home en Stichting World Solar Fund hebben de handen ineen geslagen om te zorgen dat elk gezin in ons project eind van het jaar een Wakawaka lamp in zijn bezit heeft. U kunt hierbij helpen!**



Wakawaka lampen zijn solarlampen die werken op zonne-energie. Het nut voor onze gezinnen mag duidelijk zijn, het is vroeg donker in Afrika en de gezinnen hebben geen beschikking over elektriciteit, dus eventueel lezen of leren in de avond is er al helemaal niet bij. Maar ook voor ons westerlingen is het een erg leuke lamp omdat het een lichte en handzame lamp is, ideaal voor op vakantie op de camping of als vervanger van een zaklamp. Met de aankomende donkere dagen ook een erg leuk kerstcadeau. Op zaterdag 28 september hebben beide stichtingen deelgenomen aan de dag van de duurzaamheid in Zutphen. Dit heeft al vele bestellingen opgeleverd! Voor 28 euro excl. eventuele verzendkosten ben je eigenaar van deze lamp én steun je de aanschaf van een lamp voor 1 van onze gezinnen, van elke verkochte lamp via WaridiHome is namelijk een gedeelte bestemd voor lampen voor onze projectgezinnen. Ben je geïnteresseerd, bestel de lamp dan door een mail te sturen naar [margreet@waridihome.com](mailto:margreet@waridihome.com). Wil je eerst wat meer weten dan kun je informatie vinden op [www.worldsolarfund.com](http://www.worldsolarfund.com) of google op waka waka lights. Van Wessel Koffiebranders heeft al een leuke ludieke actie; koop je een lamp bij van Wessel koffiebranders dan krijg je een kop koffie gratis. [Http://www.vanwesselkoffie.nl/](http://www.vanwesselkoffie.nl/)



## Veel dank aan Share4More

Een aantal maanden geleden hebben we een subsidie aanvraag ingediend bij Share4More, een fonds van de medewerkers van de Rabobank, in het kader van educatie, namelijk het trainen van de boeren op de boerderij die bij het KidsCare Centrum gebouwd is. Share4More heeft strenge eisen maar reageerde met enthousiasme op de aanvraag en deze werd ook spoedig toegekend. Het plan is om in nov-dec 2013 vier boeren te selecteren voor een stage op de KidsCare boerderij. We selecteren niet zomaar boeren, maar proberen ze te vinden binnen onze doelgroepen gehandicapten en jonge moeders. Deze boeren beginnen dan in 2014 met een jaar lange stage, waarbij ze drie dagen per week op de boerderij werken met onze melkkoeien en training en coaching on the job krijgen. Aan het eind van het jaar worden ze beoordeeld op hun kunnen en als ze slagen dan krijgen ze een melkkoe mee naar huis. Doel is om deze vier boeren zelfredzaam te maken.

## 22 oktober 2013

Roosmarijn Wasseveld

Normaal gesproken is 22 oktober al een bijzondere dag, omdat het mijn verjaardag is, maar dit jaar gaat de dag nog specialer zijn. We gaan namelijk op die dag het KidsCare Centrum officieel openen!

We hebben vanaf april hard gewerkt aan de bouw van het centrum en aan het invulling geven van een programma in het KidsCare Centrum. Veel bloed zweet en tranen heeft het gekost, maar we zijn er nu klaar voor. We zijn trots op wat we tot nu toe hebben neergezet. Onze kantoren en spreekkamers zijn ingericht, de conferentiezaal ziet er super mooi uit en de keuken heeft alles wat ze in een



Keniaanse keuken nodig hebben. De wc's zijn een uitdaging voor de Keniaan van het platteland met zijn stromend water en douche en de eerste koe is gearriveerd in de grote koeienstal.

5 april hebben we al een behoorlijk officieel feestje gehad bij het leggen van de eerste steen, dus we dachten we gaan het dit keer anders aanpakken, we gaan er een seminar van maken. Het concept van het KidsCare Centrum is in Kenia heel nieuw en vaak worden we verward met een school of een weeshuis en middels het seminar hopen we mensen meer duidelijkheid te geven over het doel van het KidsCare Centrum en de verschillende partners die betrokken zijn bij de inhoud van het programma. Een hele uitdaging hebben we ons zelf gesteld, maar we hebben er zin in!



## Trainingen

Roosmarijn Wasseveld

Ondanks dat het KidsCare Centrum pas op 22 oktober officieel wordt geopend zijn we toch alvast begonnen met het inhoudelijke programma. Zoals jullie wellicht weten werken wij in de 15 dorpen waar we actief zijn met lokale vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn iets beter af dan onze gezinnen, maar hebben vaak ook niet veel opleiding genoten. Een van mijn taken voor KidsCare was om de kwaliteit van deze vrijwilligers te vergroten, zodat ze ons beter van dienst kunnen zijn in de gezinnen.

In samenwerking met verschillende afdelingen van de overheid en andere organisaties heb ik een trainingsprogramma opgesteld voor het komende half jaar. De eerste trainingen zijn al van start gegaan. Ze zijn goed bezocht door onze vrijwilligers, die blij zijn met de extra kennis die ze wordt aangereikt. Vervolg stap gaat zijn om de vrijwilligers in de dorpen te begeleiden door maatschappelijk werkers, zodat ze de geleerde kennis ook kunnen toepassen in het werken met de gezinnen. Heel blij dat de eerste stappen zijn gezet.



## Stichting WaridiHome

Postadres:

De Waarden 168

7206 GM Zutphen

Telefoon:

06-11044077

Initiator

Roosmarijn Wasseveld

[roosmarijn@waridihome.com](mailto:roosmarijn@waridihome.com)

Voorzitter

Margreet Lammers

[margreet@waridihome.com](mailto:margreet@waridihome.com)

Secretaris

Cobien Wasseveld

[cobien@waridihome.com](mailto:cobien@waridihome.com)

Penningmeester

Hans Jolink

[hans@waridihome.com](mailto:hans@waridihome.com)

[www.waridihome.com](http://www.waridihome.com)

KvK 54034876

# Victor & Paul

[www.victorenpaul.nl](http://www.victorenpaul.nl)

Bank ING 5400278 ten name van  
Stichting WaridiHome te Zutphen



## Optreden Wouter Muller en band

Marijcke van Milt/Margreet Lammers

Het is erg leuk te merken dat volgers van de stichting leuke en creatieve dingen bedenken om hun steentje bij te dragen. Zo heeft Marijcke, telefoniste bij BJZ, geregeld dat een gedeelte van de opbrengst van een optreden van Wouter Muller en band naar WaridiHome gaat.

'Verleden Land is een muziekvoorstelling waarin muzikant, tekstschrijver en componist Wouter Muller met zijn band een grotendeels autobiografisch verhaal ten gehore brengt.

Het publiek maakt kennis met een in Indië geboren verhollandste jongen, die op latere leeftijd zijn Indische afkomst probeert te verstaan. Hij gaat daarvoor, na 47 jaar, terug naar zijn geboorteland, maar dat is inmiddels een heel ander land geworden. Dan verandert de vraag: 'Waar kom je vandaan?' in de vraag 'Wie ben je?'. Het noodgedwongen vertrek uit Indië, alles achterlaten en in een vreemd land opnieuw beginnen, de aanpassing en in een vreemd land opnieuw beginnen, de aanpassing aan een andere cultuur: het wordt door Wouter indringend en met humor bezongen. Sfeervolle ballades en swingende rock vormen samen 1 muziekverhaal van alle tijden. Nederlandstalige Indische wereldmuziek van Twentse bodem.

Hoe dat klinkt? Kom maar luisteren! Zie voor informatie de bijgevoegde flyer.



## Www.onepercentclub.com

Om geld te werven voor een watertank bij de school in Chiromo hebben we dit specifieke project aangemeld bij de 1%club. Dit is een organisatie die via crowdfunding geld binnen haalt. De eerste donaties zijn al binnen! En dat is mooi want het eerste zetje moet over het algemeen uit het eigen netwerk komen. Dit stimuleert geïnteresseerden die zoekende zijn naar een geschikt project om te doneren. Dus weet je mensen die onze stichting via een eenmalige donatie willen steunen, dan is het handig om ze op deze site te wijzen.

[Www.onepercentclub.com](http://www.onepercentclub.com)