

NIEUWSBRIEF STICHTING WARIDIHOME

In deze nieuwsbrief:

- Workshoppendag 17 mei!
- Scholarship programma-
vervolg
- Gezellige modebewuste
avond van de Hoge Hoed
- Een bestuurslid naar Kenia!
- Het verband tussen
Vogelhuisjes en
Bloemsierkunst Markerink??
We leggen het uit

Wist u dat

- Het schoollokaal in Chiromo
volledig af is?
- U tijdens onze
workshoppendag kunt
luisteren naar de schrijver
van het boek „Soms in
Afrika”, Floor Koomen?
- Ons eerste jaarverslag af is
en te vinden is op onze
website?



Van de voorzitter

In Kenia bevindt Roosmarijn zich in de afrondende fase. Haar opvolger (Emmanuel) is bezig zich in te werken. De laatste lijnen worden uitgezet zoals het op gang brengen van de scholarships, of het inwerken van

de facilitair manager van het gastenverblijf van het kisdcare centre. Alle activiteiten zijn er op gericht dat de projecten voortgang blijven vinden. De aansturing zal vanaf nu door de lokale medewerkers zelf gebeuren. Ik krijg regelmatig de vraag; „ is het nu dan klaar”, of, „ gaat Roos dan helemaal niet meer?” Uiteraard niet, maar laat ik haar dat zelf vertellen...!

Droom

Door Roosmarijn Wasseveld

Raar idee, mijn laatste weken in Kenia. Wat is de tijd hard gegaan en wat is er ondertussen ook een hoop gebeurd. Op 11 okt 2012 stapte ik op het vliegtuig niet wetende wat me te wachten stond en binnen twee weken was ik al benoemd tot adjunct directeur van KidsCare. Ali (de directeur) en ik waren met zijn tweeën en zonder kantoor. Inmiddels werken we met een geweldig team van 9 medewerkers en hebben we een schitterend kantoor (met gastenverblijf, conferentiezaal, trainingsruimtes, een grote keuken en een boerderij). Af en toe heb ik mezelf moeten knijpen, zo mooi was/is de droom. Dit alles is natuurlijk geweldig, maar niet de reden dat ik naar Kenia ben vertrokken. Ik wilde vooral iets kunnen betekenen voor de kinderen daar, en terugkijkende

Volgende stappen in het scholarship program



De eerste drie meisjes zijn daadwerkelijk gestart met hun middelbare school, dankzij het nieuwe scholarship programma van Stichting WaridiHome. De meisjes zijn trots dat ze hun onderwijs kunnen voortzetten. Er staan regelmatige bezoeken gepland aan de middelbare school, zodat we de meisjes goed kunnen volgen.

Maar dit is nog niet alles, want we komen natuurlijk ook meisjes en jongens tegen die hun basisschool nooit zijn begonnen of hem nooit hebben afgerond. Deze jongeren komen niet in aanmerking voor de middelbare school, maar we willen ze wel iets meegeven voor de toekomst. Vandaar dat er momenteel drie meisjes en een jongen gestart zijn met een praktijk opleiding. De meisjes leren het vak van naaister en de jongen wordt houtbewerker. Hopelijk kan deze opleiding zorgen voor een meer rooskleurige toekomst!

kan ik wel zeggen dat dat gelukt is. We hebben het aantal gezinnen dat KidsCare ondersteunt weten uit te breiden, we hebben de kwaliteit van de hulpverlening weten te verbeteren, we zijn gestart met een scholarship programma en in Chiromo is een heuse school uit de grond gestampt.

Het wordt met pijn en moeite afscheid nemen eind april, maar gelukkig heb ik vertrouwen in de persoon die mij gaat vervangen. Hij is een Keniaan en dit maakt dat heel KidsCare bestaat uit Kenianen en dat is natuurlijk hoe we het het liefste zien.

En het is uiteindelijk geen echt afscheid, ook in Kenia heb ik een familie om me heen opgebouwd, die ik nooit meer los kan laten. Van afstand zal ik er voor ze zijn en hopelijk krijg ik de mogelijkheid om regelmatig terug te komen om ze te zien en om de voortgang van de projecten met eigen ogen te kunnen bekijken.

Een bestuurslid in Kenia

Eind februari bezocht Annemiek Duijhuizen, ambassadeur en sinds kort bestuurslid, met een collega Roosmarijn . Reis even met haar mee naar Kenia!

Eind februari was ik samen met mijn vriendin- de gelukkige af te kunnen reizen naar Kenia om het project van Waridihome te bezoeken. Wat geweldig om te zien hoe Roosmarijn de spin in het web is van dit project en zoveel mensen het juiste zetje in de rug weet te geven!

We begonnen onze reis in het Kidscarecentrum. Een prachtig gebouw en wat werken de jongens hard aan het gastenverblijf. We zagen het voor onze ogen de lucht in schieten. Leuk om de boerderij te zien met de koeien en een gehandicapte medewerker die voor een jaar getraind wordt een koe te onderhouden. Verder worden er allerlei planten en bomen gekweekt: voor de koeien, voor de verkoop of voor training. De keuken werd gerund door een fantastische chapati-bakker en we werden verrast met het ultragezonde drankje uit een verse kokosnoot.

We zouden deze dag meelopen met een social worker in het dorpje Mamba om 5 gezinnen te bezoeken. Omdat we kinderkleding hadden meegenomen uit Nederland, begonnen we voor al deze gezinnen (met gemiddeld 4 of 5 kinderen per gezin) passende kleding uit te zoeken. Van stralende gezichten worden wij ook blij!

Ik zal kort iets vertellen over het eerste gezin waar we waren. Deze gehandicapte vrouw is moeder van 4 kinderen. Na de dood van haar man was ze teruggedaan naar haar geboortegrond, waar ze slechts een klein stukje land had. We

Mode, dames en het goede doel!

De Hoge Hoed bestaat uit twee creatieve dames. Anneloes Bavinck en Heidi Willems. Zij hebben een naaiatelier waaromheen zich verschillende activiteiten hebben gevormd.

Op donderdag 10 april 2014 komen de dames met hun voorjaars-/zomercollectie naar de **Prins Clauschool in Zutphen, Zwanevlot 318**. Veel kleding kan uit voorraad worden gekocht en er is kleding wat al voor klanten is gemaakt maar deze avond gebruikt wordt als pasmodel en/of kleurvoorbeeld. Het is dus mogelijk kleding te laten maken geheel naar je eigen wens!

Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. Gastvrouw is Mieke Kleinleugemors.

De Hoge Hoed schenkt 10% van de omzet aan de stichting! Dames alvast bedankt en we hopen dat u het leuk vindt deze avond te komen! (pinnen is niet mogelijk, contant of bestellen wel!) www.dehogehoed-zupthen.nl



begrepen dat ze tot voor kort samen met haar 4 kinderen in een klein, slecht onderhouden hutje van een paar vierkante meter woonde. Dit hutje diende ook als keuken. Toen wij kwamen zagen we dat er met de maandelijkse bijdrage van Waridihome een groter huis was gebouwd. Geweldig! En het volgende doel is het bouwen van een toilet.

Tijdens het gesprek kwamen er veel kinderen van het dorp om ons heen staan, omdat ze die mzungu's (blanken) natuurlijk reuze-interessant vonden. Zo ook de 15-jarige dochter. Ze had flinke wonden op haar benen, waardoor ze al een jaar niet naar school was geweest. Wij vroegen ons af waarom ze niet een dokter ging, maar ook of het wel zo ernstig was dat ze daardoor niet naar school kon. Zou moeder haar beter thuis kunnen gebruiken als hulpje? De social worker sprak moeder hier op een humoristische, maar directe wijze over aan. En volgende week zal ze weer langskomen om te checken of ze zowel naar de dokter als naar school is geweest!

Ik vond het heel bijzonder om zo dicht bij deze gezinnen te mogen komen. Wat is er veel armoede, en wat draait er veel om overleven. En.. wat ben ik trots op het werk van Waridihome!



Pengo, wereldberoemd in Zutphen! *Door Mieke Kleinleugemors*

Tijdens het bezoek dat ik met Willemien Hoevenaar bracht aan Kenia begin februari van dit jaar troffen we op het prachtige strand van Msambweni, je zou het de achtertuin kunnen noemen van Roosmarijn, op een stralende maandagmiddag Pengo aan. Druk bezig met het bewerken van kokosnoten. Ze vonden via Roosmarijn al eerder hun weg naar Nederland en ze had bij hem een nieuwe bestelling geplaatst van dertig vogelhuisjes. De bestelling, die later met nog vijftien exemplaren werd uitgebreid, moest 15 februari mee in onze bagage richting Holland. Voor de merchandise! Pengo moest dus vol aan de bak. Maar hij stelde niet teleur. Ware kunstwerkjes zijn het weer geworden, puur natuur, die in elke tuin een aardig accentje aanbrengen. Als je het verhaal erbij vertelt van de maker, een jonge Keniaan die op deze manier een paar centen weet te verdienen, krijgen ze nog meer betekenis. Met Roosmarijn sprak ik af dat ik één vogelhuisje als cadeautje zou geven aan Wim Markerink, bloemist in Zutphen. Als een klein gebaar van dank voor de manier waarop hij altijd zo

Stichting WaridiHome

Postadres:
Brugstraat 11 7201 JJ Zutphen

Telefoon: 06-12480803

Bank ING 5400278 ten name
van Stichting WaridiHome te
Zutphen

KvK 54034876

Bestuur:

Initiator:
Roosmarijn Wasseveld
roosmarijn@waridihome.com

Voorzitter:
Margreet Lammers
margreet@waridhome.com

Secretaris:
Annemiek Duifhuizen
annemiek@waridihome.com

Penningmeester:
Hans Jolink
hans@waridihome.com

Algemeen bestuurslid:
Mieke Kleinleugenmors
mieke@waridihome.com

Sponsored by:

Victor & Paul

www.victorenspaul.nl



enthousiast WaridiHome ondersteunt en daarbij ook andere middenstanders betreft.

Toen ik met het vogelhuisje bij hem binnenstapte, reageerde hij gelijk weer op zijn 'Wims'. „Wat vind ik dit mooi. Hoeveel huisjes heb je meegenomen dan? Die wil ik wel van je kopen, dan hang ik ze op in de winkel. Ze zijn echt prachtig, ze passen absoluut bij onze spullen.” Wat een geweldig aanbod. De vogelhuisjes zijn inmiddels verwerkt in een decoratieve slinger boven de toonbank, inclusief een foto van Pengo. Wim heeft de prijs betaald die wij in Nederland ook in onze kraam vragen en diezelfde prijs legt hij zijn klanten voor. Zelf verdient hij er niets aan, hij houdt er alleen een goed gevoel aan over. En het mooie is, gelijk in de eerste week zijn al zo'n tien huisjes verkocht!

Wim: „Ik vertel het verhaal erbij, zeg dat de steun rechtstreeks naar Kenia gaat en dat spreekt mensen aan.”

Dit noem ik nou eens hartverwarmend! Een middenstander die de verbinding legt met een jonge ondernemer in Kenia, voor wie elke shilling er een is. Pengo: wereldberoemd in Zutphen!



Uitsmijter: workshoppendag.

Op zaterdagmiddag 17 mei vindt onze workshoppendag weer plaats. Vernieuwende workshops nu na de gouden oude van de vorige jaren! U kunt deze middag onder meer zingen, lachen, een make over krijgen, leren dichten of schilderen. Het belooft dus weer een inspirerende middag te worden, wederom in het Baudartiuscollege te Zutphen. Schrijver Floor Koomen start de middag met een inleiding. Mudanthe zorgt wederom voor de muzikale omlijsting. Vers ingekocht vanuit Kenia is er ook weer te snuffelen tussen onze merchandise. De flyer ontvangt u spoedig zodat u zich kunt opgeven voor deze gezellige middag waarvan de opbrengst onder meer gaat naar de bouw van 2 nieuwe schoollokalen, en de opleiding van leerkrachten in Chiromo.