

NIEUWSBRIEF STICHTING WARIDIHOME

In deze nieuwsbrief:

- Bedankt dames van de Hoge Hoed!
- Leuke ontwikkelingen in Chiromo
- Kom naar Zazou, tweedehands winkel met leuk acte tbv de Stichting!
- Soms in Afrika, een fragmentje

Wist u dat

- We op zoek zijn naar bedrijfssponsors voor ons scholerschipprogramma volgend jaar?
- We niet drie, maar vier dorpen ondersteunen? In de volgende nieuwsbrief leest u meer over het vierde dorp, Jego.



Van de voorzitter.

Onze nieuwsbrief verschijnt wat later dan u gewend bent Gek genoeg lijkt het ook alsof er vreselijk veel gebeurd is sinds de laatste nieuwsbrief verschenen is. Roos is terug, de workshoppendag heeft

plaatsgevonden,

evenals de kledingparty van de Hoge Hoed. We zijn weer een boekenmarkt en een wereldmarkt verder. Er heeft een presentatie plaatsgevonden bij de serviceclub Kiwanis, etc. Roos blijft zich in ieder geval onverminderd inzetten door te skypen met Kenia, en vergaderingen te houden met het bestuur van KidsCare.

Afscheid

Door Roosmarijn Wasseveld

28 juni 2014 is een dag geworden om nooit te vergeten!

Het is de dag dat het gastenverblijf en de trainingsruimtes werden geopend, officieel door de grote sponsor Base Titanium. 's Ochtends stortregende het, maar gelukkig was het op tijd droog!

Helaas was er wel een probleem met het openbaar vervoer, dus veel mensen waren niet in staat om te komen of kwamen veel later (tja, niets gaat vanzelf in Kenia). Maar de



Leuke actie bij Zazou!



Zazou is een gezellige en sfeervolle winkel, waar we je graag rustig laten rondkijken. Het gevarieerd aanbod van originele kado-artikelen bestaat voor het grootste gedeelte uit fairtrade en/of duurzame kadootjes en tweedehands kleding. Bij het inkopen van nieuwe kadootjes selecteren we kleurrijke en mooie producten die gemaakt zijn met respect voor de omgeving, de producent en de klant. We kijken uit naar leuke, kleurrijke en bijzondere kadootjes die van goede kwaliteit én betaalbaar zijn.

Vanaf dinsdag 5 augustus is het 1 euro week bij Zazou! Veel kleding gaat weg voor maar 1 euro!! Al deze euro's gaan naar het goede doel Jaja, naar Stichting WaridiHome.

opening was een succes, de sponsor sprak mooie woorden over onze samenwerking en ik werd door Gerard verrast met een vliegticket. Dit was een hele opluchting voor mij zelf, maar ook voor de rest van het KidsCare team. I am coming back!



Na de opening stond het afscheid met het KidsCare team gepland. Afspraak was dansen ipv tranen, en dit werd een succes. Toch konden de tranen niet helemaal worden tegengehouden, zeker niet op het moment dat er een video startte met berichtjes uit Nederland! Wat een verrassing!

Moe maar voldaan vertrokken we vervolgens naar Mbuyu al waar ik als een droom mijn laatste dag en nacht mocht doorbrengen!

Genieten. Maar de dag was nog niet ten einde, ook de avond stond in het teken van afscheid nemen! Ditmaal van mijn keniaanse papa en mama en vrienden. Een afscheidsetentje aan het strand met een hoop mooie speeches, was weer sprakeloos en kon natuurlijk voor de derde keer die dag mijn tranen niet



Ons doel is om genoeg bij elkaar te krijgen om een 25 WakaWaka lampen te kunnen doneren aan gezinnen in Kenia (350 euro).

Naast de 1euro week is er ook uitverkoop met flinke kortingen op verschillende kado artikelen.

Kom dus in de week van 5 augustus langs bij Zazou!!!

Dank aan de dames van de Hoge Hoed

In onze vorige nieuwsbrief nodigden we u uit voor een kledingparty van de dames van de Hoge Hoed waarbij een gedeelte van de opbrengst naar WaridiHome ging. Dit is een ludieke avond geworden waar dames voordat het officieel begon al in kledingrekken liepen te speuren en een uurtje later er een omkleedsessie van jewelste plaatsvond.



Geweldige kleding! Dank Merel voor het beschikbaar stellen van je

bedwingen!

Wat een mooi afscheid van een ongelooflijk mooie tijd in Kenia! Zal hier nog vaak aan terug denken en natuurlijk ga ik terug! Kenia is een deel van mij geworden.

Nieuws Chiromo: klaslokaal en watertank!

Door Roosmarijn Wasseveld

Wat is er ook dit jaar weer veel gebeurd op de Chiromo Primary School.

Eind vorig jaar, begin dit jaar is er een nieuw klaslokaal gebouwd. Het is prachtig geworden en in gebruik genomen door de vierde klas.

De dorpingen zijn vervolgens zelf in actie gekomen, want er moest natuurlijk ook meubilair komen.

De dorpingen hebben voor hout gezorgd, door bomen te kappen in hun dorp en de stichting heeft vervolgens de meubelmaker betaald, zodat er inmiddels ook bankjes en tafeltjes in de klas staan.



Wat vervolgens een hoogtepunt was, was de plaatsing van een watertank. Het dorp heeft middels waterputten wel toegang tot water, maar dit water is erg zout. Nu kunnen de kinderen op school in ieder geval genieten van zoutloos drinkwater! Iedereen was erg blij met deze stap.



Het blijkt in Chiromo erg lastig om ouders schoolgeld te laten betalen, we zijn dus samen met de hoofdmeester in gesprek hoe we de ouders wel betrokken kunnen laten blijven bij de school en hoe we ook het leerlingen aantal kunnen bestendigen en eigenlijk kunnen uitbreiden. We zijn heel benieuwd of hier de komende tijd stappen in kunnen worden gezet.

Stichting WaridiHome

Postadres:
Brugstraat 11 7201 JJ Zutphen
Telefoon: 06-12480803

Bank ING 5400278 ten name
van Stichting WaridiHome te
Zutphen

KvK 54034876

Bestuur:

Initiator:
Roosmarijn Wasseveld
roosmarijn@waridihome.com

Voorzitter:
Margreet Lammers
margreet@waridhome.com

Secretaris:
Annemiek Duifhuizen
annemiek@waridihome.com

Penningmeester:
Hans Jolink
hans@waridihome.com

Algemeen bestuurslid:
Mieke Kleinleugenmors
mieke@waridihome.com

Sponsored by:

Victor & Paul

www.victorenpaul.nl



Wij zijn inmiddels wel weer bezig in NL om fondsen te werven voor nog een extra schoollokaal en salaris voor leerkrachten.

Wordt dus vervolgd...

Floor Koomen op de Workshoppendag

Menigeen heeft een traantje gelaten tijdens de voordracht van Floor Koomen uit zijn boek , Soms in Afrika'. Vandaar dat we het graag nogmaals met jullie willen delen!

„ De lange wimpers en smalle oogleden aan de onderzijde. De ronde oogplooiën aan de bovenkant. Maar ook dat haar ogen ietsje, echt ietsje maar, met de buitenkant afhellen, dat alles geeft haar een dramatisch gezicht. Niet zielig! Kwetsbaar. Ontvankelijk. Gevoelig. Als de fijnste aanslag van de oude Horowitz, terwijl hij een nocturne van Chopin speelt. Zacht en vol ingehouden heimwee. Ik zoek een begroeting. „ Hello sweetie” of „ Hi Darling” zou klinken als een hoempapa band tijdens het Chopinspel. Achter mijn ogen - of, als ik heel precies ben, in mijn keel zo richting de neus - kietelen de tranen van ontroering nog steeds. „ My name is Floor” bescheiden antwoord ze haar naam „ ik zoek een cadeautje voor mijn zoon, ik ben lang van huis geweest. Hij vindt het altijd leuk als ik iets uit Afrika meeneem”. „ Hij zal vast blij zijn als u weer thuis bent,” fluistert ze bijna. „ Hoe oud is hij?” „ Bijna zeven. Hij heet Tijn,” zeg ik. „ Waar houdt hij van?” Ze gaat met haar ogen haar spulletjes langs „ Is dit misschien iets?” In haar hand houdt ze een heel eenvoudig houtgesneden autootje. Het is wijnrood, met zwarte streepjes over het dakje. Twee ijzerdraadjes als assen door het hout geboord, kroonkurken als wieltes. „ Het is een kever,” zegt ze. Ik zie dat ze niet weet wat dat betekent. Zij ziet dat ik dat zie en slaat verlegen glimlachend haar ogen neer. „ Zo noemen ze dat,” verklaart ze haar onwetendheid. „ Je hebt het goede uitgekozen,” zeg ik. „ Dat zal hij inderdaad heel mooi vinden. Maar het is het kleinste en misschien wel het goedkoopste uit je winkeltje. Je kunt toch proberen meer aan mij te verdienen?” „Als uw zoon deze het mooiste vindt, moet u deze voor hem nemen. U moet hem blij maken.” *Mijn God! Zo breekbaar, zo eerlijk, zo oprecht... wat moet ik doen? Meer betalen en deze waarheid met mijn vet vervuilen?* Ik betaal haar wat ze vraagt. Net geen drie gulden. Ze wikkelt het autootje in een oude krant. „ Dank u, doe de groeten aan Tijn.” (voor het bestellen van het boek check de website www.floorkoomen.nl) .